

Ezechiël....

en onze verantwoordelijkheid (Ezechiël 18)



Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiël 18

Optimistisch of pessimistisch over toekomst? En welke invloed hebben we eigenlijk?

Kunnen wij er wat aan doen?

1) een spreekwoord

Het spreekwoord van vers 1: begrijpelijk: ze leden in ballingschap onder de gevolgen van de goddeloosheid van eerdere generaties. Ook wij kunnen gevoel hebben dat onze jeugd, of de geërfde omstandigheden (klimaatcrisis) ons leven bepalen.

Maar het gevolg van dit denken is dat we vooral anderen de schuld geven, en dat de hoop op verandering verdwijnt.

2) Wat is Gods reactie?

God wijst in vers 3 dit spreekwoord fel af: de bepalende relatie in het leven van elk mens is namelijk die met God (vrs4). En daarom:

A) (geef anderen niet de schuld) jullie zijn zelf schuldig

De straf van de ballingschap hebben ze verdiend. God straft ieder om zijn eigen zonde (zie de voorbeelden in vers 5-21).

Conclusie: wijs niet van je af, maar erken eigen schuld!> dan weer ruimte voor verandering >

B) (hoe zwart situatie ook is) er is altijd reden tot hoop

God straft je niet voor de zonden in je verleden. De uiteindelijke vraag is niet of je genoeg goede daden gedaan hebt, maar of je je hart aan God gegeven hebt. Erken je dat Hij recht heeft op je leven, keer je je af van de afgoden en laat je je leven door Hem bepalen.

Want God wil niet straffen, Hij wil dat we ons bekeren en leven! (vrs 32)

Dat betekent niet gelijk dat alle problemen voorbij zijn, maar wel dat Gods straf voorbij is en dat de relatie met Hem hersteld is. Dan is er weer hoop en weet je dat zijn Koninkrijk komt.

Nooit liet God duidelijker zien dat Hij geen behagen heeft in de dood van de zondaar dan op Golgotha. Dat maakt het definitief onmogelijk om eigen schuld te ontkennen, en dat is Gods ultieme oproep tot bekering.

Als je weet dat God zo van je houdt is er altijd hoop!

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 1 oktober Pax Christikerk)

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Gedetermineerd of vrij

Is een mens gedetermineerd? Dat wil zeggen wordt het doen en laten van een mens bepaald door genen, opvoeding, leefomgeving, hoe je brein gevormd is, de tijd waarin je leeft? Of is een mens vrij en kan hij of zij zelf de koers van zijn leven uitzetten en bepalen?

Voor beide ideeën is wat te zeggen. Bespreek dat met elkaar. Waar ligt in onze tijd het accent? Waar ligt bij jou het accent?

En wat heeft dit hoofdstuk uit Ezechiël hier over te zeggen?

3) Straft God nu wel of niet de kinderen vanwege de ouders?

In het tweede gebod zegt God (Ex.20:5): "Als ouders Mij haten en zondigen, roep Ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht."

Hoe verhoudt zich dat tot Ezechiël 18 (bv vers 20-21)?

Sommigen zeggen: bij Ezechiël is er voortschrijdend inzicht, hij komt met een nieuw accent. Anderen zeggen: die verzen in Exodus bedoelen wat anders dan in Ezechiël.

Bespreek dit samen.

4) de twee kanten van bekering

Bekering heeft twee kanten: je afwenden van wat niet goed is en je toewenden naar wat wel goed is. Wat kun jij vertellen van die twee kanten in je eigen leven?

Noem eens van zowel het afwenden als het toewenden wat voorbeelden.

5) Verdere bespreekpunten

- Waarom is God zo fel tegen het gebruik van het spreekwoord uit vers 1?
- Welk effect had het gebruik van dit spreekwoord op de tijdgenoten van Ezechiël?
- Hoe kijk jij tegen de toekomst aan: pessimistisch of optimistisch? Kun je dat toelichten?
- Hoe verhoudt zich Ezechiël 18: 31 tot Ezechiël 11:19?