

Ezechiël....

en Gods woede in beeld (Ezechiël 4-5)



Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiël 4-5

Ezechiël 4-5 is een felle oordeelprofetie: God is woedend op zijn volk en kondigt aan dat Hij met een vernietigende straf komt. Overslaan en ons op het evangelie van Jezus focussen? Of is dat geen tegenstelling?

Thema: Gods woede in beeld

1) bij Ezechiël

Ezechiël spreekt alleen zo nu en dan nog woorden van God (3:26vv), verder profeteert hij alleen in beelden. Hij beeldt een belegerd Jeruzalem uit, en laat zien dat God zich tegen zijn stad keert. Tegelijk beeldt hij uit hoe zwaar het zal zijn: hij draagt de schuld liggend op zijn zij, en leeft van een dieet waarvan mensen in een uitgehongerde belegerde stad moeten leven.

Zo schetst hij een verschrikkelijk perspectief: God zal zijn woede op Jeruzalem koelen en de bevolking zal in ballingschap gaan. Zo wordt de laatste hoop voor de groep ballingen rond Ezechiël de grond ingeboord.

Waarom zo heftig?

- omdat God heilig is en juist van zijn volk een heilig en rechtvaardig leven verwachtte
- omdat God liefde is en woedend is over het vreemd gaan van zijn volk

Is er dan nog hoop? Ja, want er is nog een profeet, en het boek Ez krijgt straks als deze profetie is uitgekomen een volkomen onverwacht slot.

2) bij Jezus

(Hebr. 1: 1-2) Niemand sprak vaker over Gods oordeel en de hel dan Jezus, maar er kwam een moment dat ook Hij zweeg en er alleen een schouwspel overbleef: het kruis

Nergens zag je duidelijker hoe groot Gods woede is over de zonde, en hoe groot zijn liefde is. Want waar Ezechiël symbolisch de straf droeg, deed Jezus dat werkelijk.

En daarom is er dwars door het oordeel heen toch hoop op een nieuwe wereld met nieuwe mensen, want Hij stond op uit de dood, en door het geloof kun je één worden met Hem.

3) Wat betekent dat voor ons?

Dat Gods oordeel en woede vanzelfsprekend zijn (wat deden wij met zijn heiligheid en liefde!), maar dat God toch een Redder zond, en dat er tot onze verbazing hoop is op een onverdiend totaal nieuw bestaan

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 10 september Pax Christikerk)

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) oordeelsprofetie

Ezechiël 4 en 5 is een oordeelsprofetie. De indruk bestaat dat er steeds minder over zonde, oordeel, Gods straf, enz gesproken wordt.

Klopt dat?

Hoe zit je daar zelf in?

Wat is positief, wat negatief in de aandacht voor zonde en oordeel?

Welke rol speelt zondebesef in jouw geloofsleven?

3) Gods oordeel bespreekbaar maken

- Hoe zou jij reageren op de volgende uitspraak: "Ik geloof niet in hel en oordeel, als er een God is geloof ik in een God die liefde is"

- Hoe zou je Gods woede en oordeel in een evangelisatiegesprek aan de orde kunnen stellen, op een positieve wervende manier?

4) Het schouwspel van het kruis

Op het middelpunt van de geschiedenis staat het kruis van Golgotha. In dat schouwspel zien we de profetie van Ezechiël ten diepste vervuld worden.

- Wat zie jij daar van Gods woede en straf?

Wat doet dat met je? Wat betekent dat voor je band met God en hoe je in het leven staat?

- wat zie je daar van Gods liefde?

Wat doet dat met je? Wat betekent dat voor je band met God en hoe je in het leven staat?

- wat zie je daar van Gods liefde?

5) Verdere besprekpunten

- De Bijbel staat vol oordeelsprofetieën en verhalen over oordelen van God. Krijgen ze een plek in jouw Bijbellezing? Welk effect hebben ze?

- Hoe geef je een plek aan Gods oordelen in de geloofsopvoeding van kinderen? Hoe voorkom je dat zondebesef leidt tot een slecht zelfbeeld?

- Zijn er situaties waarin het troost biedt dat God woedend is over zonde en onrecht?