

Ezechiël....

en de rivier van levend water (Ezechiël 47)



Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiël 47: 1-12 en Openbaring 22: 1-5

1) Dat visioen (toen en later in de Bijbel)

- Ezechiël ziet vanuit de tempel een rivier die steeds dieper wordt en ongelofelijke levenskracht heeft, het land wordt weer paradijs. Wat een visioen voor ballingen zonder hoop!
- Na de terugkeer wel weer een tempel, maar geen rivier en geen paradijs. Maar verlangen groeide naar God die leven/zijn Geest zou geven (Jes 44: 2v). En tijdens loofhuttenfeest goot priester tijdens ceremonie water aan voet altaar uit als beeld van dat verlangen. En tijdens die ceremonie roept Jezus dat je bij Hem moet zijn voor water, dat een rivier wordt.
- Om die rivier te geven moest Hij de helse dorst lijden, maar zo kon Hij zijn Geest uitstorten, en begon de rivier te stromen: de wereld in, ons leven in en uit.
- Maar de complete vervulling komt straks: OP 22: 1-5

2. Dat visioen, wat betekent het voor ons (steeds ook link naar avondmaal)

a. de bron

We verlangen naar bloei, heelheid, geluk. Twee mogelijkheden: of je probeert dat zelf te realiseren (fanatisme of cynisme) of je verwacht het bij God vandaan: Hij is door Jezus Christus de bron van werkelijk herstel. Avonmaal vieren is je richten op die bron.

b. de groei

De stroom begint klein, maar groeit uit tot een grote rivier, die alles verandert. Daarom:

- verwacht veel van God; Hij kan de wereld/jouw leven vernieuwen
- veracht een klein begin niet. Het Koninkrijk als een mosterdzaadje. Een klein geloof is genoeg om Avonmaal te vieren, maar verwacht er veel van.

c. het effect

- Als je gelooft en drinkt bij Jezus, dan neemt Hij je dorst weg en bloeit het leven op
- Dan wordt je ook zelf tot een bron/rivier, omdat je zijn liefde doorgeeft
- en daar bloeit de hele schepping van op, want leeft de mens los van God dan lijdt de schepping (Jes 24: 4v) bekeert de mens zich dan bloeit de schepping op.

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 5 november)

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag

of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Nog een keer Ezechiël 47: 1-12

Lees samen nog een keer Ezechiël 47: 1-12

Lees daar deze teksten nog bij: Joël 4:17-18; Zacharia 14:8-11; Johannes 7:37-39; Openbaring 22: 1-3

. Bespreek dan de volgende vragen.

- Wat betekende deze profetie voor de eerste hoorders (de ballingen in Babel)?
- Wanneer is of wordt deze profetie vervuld?
- Wat betekent deze profetie voor jou?

3) Ezechiël 47: 1-12 en het Avondmaal

In de preek werd de link gelegd tussen dit Bijbelgedeelte en het Avondmaal:

Hoe kun je de volgende elementen uit het visioen verbinden met het avondmaal (en met je eigen geloofsbeleving)

- de oorsprong van de stroom in de tempel/ bij het altaar
- de stroom begint klein en weinig spectaculair
- de stroom is veranderend en levenwekkend
- de stroom loopt uiteindelijk uit op een paradijs.

4) Verdere bespreekpunten

- Wat raakt jou het meest in het visioen? Welk beeld? Welk onderdeel? Welke zin?
- Wat zegt dit visioen je in de huidige klimaatcrisis?
- Hoe put jij hoop uit Ezechiëls visioen?
- Wat betekent het voor jou dat jij (als christen) een tempel van God (plaats van Zijn aanwezigheid) bent?
- Jezus zegt: "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft." Is dat bij jou het geval? Kun je dat toelichten?
- Hoe maak jij komende week de hoop die dit visioen wekt praktisch?