

Ezechiël....

en de ware wijnstok(Ezechiël 15)



Korte samenvatting van de preek

Tekstgedeelte: Ezechiël 15 i.c.m. Johannes 15: 1-8

Om Jezus te begrijpen is kennis van het OT, en dus ook van Ezechiël, noodzakelijk. Vandaag de link Ezechiël 15 > Johannes 15.

Ezechiël en de ware wijnstok

- De wijnstok is in de Bijbel symbool voor het volk Israël (Ps 80; Jes 5; Jer 2,21; Hos 10,1).
- In de tijd van Ezechiël is het volk in de crisis, maar ze zijn hoopvol: God zal zijn wijnstok nooit verlaten. Ezechiël reageert met een vlijmscherpe profetie: een wijnstok die geen vruchten geeft is rijp voor het vuur.
- Het gaat God om de vrucht: een koninkrijk voor de volken, waar gerechtigheid heerst, en waar God gediend en verheerlijkt wordt. En daar gaat het nog steeds om (Mt 6: 33; Mt 5: 16)
- Het gaat God niet om het hout: zonder vrucht zijn we rijp voor het vuur
- Daar loopt Ezechiël 15 op uit op het oordeel van de ballingschap, maar juist dan wordt het advent, en ontstaat er verlangen naar een wereld, die wel vrucht draagt voor God.

En die wereld komt er dankzij Jezus, die zei "Ik ben de ware wijnstok". Dat betekent:

1) God gaat het zelf doen!

Als alles doodloopt in de ballingschap, waar krijg je dan hoop? In het evangelie dat God zelf (Ik ben) komt doen wat wij niet konden (ben de ware wijnstok). Hij gaat zorgen voor de vrucht, voor nieuwe mensen en een nieuwe wereld

2) Daarom eenheid met Hem essentieel (vrs 5)

Wij kunnen het zelf niet, daarom verbondenheid met Hem van levensbelang: a) blijf in Hem, laat door zijn woord zijn liefde, vergeving, zorg enz werkelijkheid voor je worden en je leven bepalen, dan b) blijft Hij in jou en verandert Hij je door zijn Geest.

3) Zonder die verbondenheid het oordeel

De waarschuwing met vuur uit Ezechiël (15,6) is er ook bij Jezus (Joh 15,6). Kerlid zijn is niet voldoende, het gaat om de vrucht

4) Met die verbondenheid rijke belofte

Maar die vrucht hoeft je niet zelf te maken, die wordt beloofd aan wie blijft in Hem.

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 17 december 2023)
https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Filmpje kijken en bespreken

In de preek zaten een aantal filmfragmenten. Het hele filmpje is te vinden op You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=b77-oY9Pt_I&ab_channel=TomvandenDool

Bekijk samen het filmpje (duur 16 minuten), en bespreek het daarna samen:

- welk onderdeel trof je?
- hoe pas jij dit verhaal toe op je eigen leven?

3) Nogmaals Johannes 15: 1-8

Lees samen deze verzen. Neem nu enkele minuten waarin iedereen dit gedeelte nog eens leest vanuit volgende vragen:

- Wat zegt dit gedeelte over het doen van goede daden?
- Waar voel je je in dit gedeelte gecorrigeerd?
- Waar voel je dat je aangespoord wordt?
- Welk vers of gedeelte van een vers spreekt je het meest aan?

Bespreek daarna aan de hand van deze vragen het Bijbelgedeelte.

4) Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 62 en 86

Lees beide vraag en antwoorden, en bespreek de volgende vragen:

- Beide vraag en antwoorden richten zich tegen een bepaalde gedachte. Welke? Herken je iets van die gedachten bij jezelf?
- Antwoord 86 geeft 4 redenen om goede werken te doen. Welke spreekt je het meest aan? Herken je ze alle vier?
- Lees Efeziërs 2: 8-10. Wat zeggen deze verzen over onze goede daden?

5) Terugblik op een serie

Dit was de laatste van een serie van 11 preken over teksten uit het boek Ezechiël.

Laat ieder één ding noemen uit deze serie wat hem of haar aangesproken of geraakt heeft.