

## Serie: gelijkenissen van Jezus



Het koninkrijk van  
God is een feest

**over:**  
Genade

**tekst:**  
Matteüs 22: 1-14

Verwerkingsmateriaal  
op de website

## Korte samenvatting van de preek

**Tekstgedeelte: Matteüs 22,1-14 (Lucas 14:16-24)**

De kern van Jezus boodschap: Hij komt het Koninkrijk van God realiseren. Dat vraagt een reactie.

**Thema: Het koninkrijk als bruilofsfeest**

1) het loopt uit op een feest

In OT al de verwachting dat geschiedenis uitloopt op een feest (Jes 25), op een bruiloft van God met z'n volk (Hos 1-3; Jes 62) op de komst van de Messias, de zoon (Ps 2, Mt 16,16). Jezus noemde zich niet voor niets de bruidegom (Mt 9,15; Joh.3,29).

Conclusie: het loopt allemaal uit op een gigantisch feest!!, en dat begint nu al

2) voor wie is dat feest?

Is het slechts voor een select gezelschap? Vgl vers 14: velen geroepen, weinig uitverkoren. Dat is er wel vaak van gemaakt, maar dat staat haaks op deze gelijkenis. Vgl vers 9 en 10: iedereen uitgenodigd, slechten en goeden. En dat is precies van de joodse leiders irriteerde bij Jezus: hij zocht gemeenschap met iedereen (Mt 9: 10-11). Wie denkt in verdienste zegt: het is voor de goeden, voor ons soort mensen, exclusief; Maar Jezus' genade leert: het is juist voor slechten, voor iedereen, inclusief. Dat is een boodschap die haaks staat op ons hart.

3) hoe kun je het feest toch mislopen?

Daar wil vers 14 ons over na laten denken, en je hoort er Jezus' pijn in over de afwijzingen.

- de eerste genodigden liepen het feest mis uit onverschilligheid, dat zomaar omslaat in vijandigheid. Ze knapten af op Jezus' boodschap van genade. Het enige dat we nodig hebben is niks, maar dat hebben velen niet.

- de man zonder feestkleding doet of hij erbij hoort, maar laat zien dat de uitnodiging hem niet verandert en niet blij maakt. Hij heeft nooit de genade begrepen.

- de reactie van de koning lijkt steeds keihard, maar a. zo waarschuwt Jezus juist religieuze mensen, die bewust de uitnodiging negeren, b. niemand die het feest echt wil wordt uitgesloten.

Tot slot: Waar vindt je Jezus in de gelijkenis? Hij is de bruidegom, maar je kunt ook iets van hem zien in de man die eruit gegooid wordt. Hij werd buitengesloten om ons te kunnen uitnodigen.

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 11 februari 2024) [https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag) of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) meditatief lezen

Lees samen de gelijkenis nog een keer rustig door.

Neem daarna 5 minuten stilte waarin ieder de gelijkenis nog eens leest, en kijkt welk vers of welke woorden er voor je uitspringen.

Vertel nu één voor één welke woorden dat voor jouw waren.

Neem weer twee minuten stilte om daarover na te denken.

Nu vertel je (één voor één) waarom die woorden er voor jou uitsprongen en wat ze je deden.

Besprek dat nu samen

## 3) de genadedieven

zoals Jezus tussen twee dieven aan het kruis hing zo wordt het evangelie van de genade ook altijd naar twee kanten misbruikt:

a. het wetticisme: Zo makkelijk kan het niet zijn. Je moet er wel wat voor doen. OK het is genade, maar jij moet je dan wel aan de geboden houden, enz.

b. het relativisme: Het is allemaal genade en God

houdt van iedereen, dus het maakt niet zoveel uit hoe je leeft, uiteindelijk komt iedereen er toch wel. Besprek nu de volgende vragen:

- Hoe wordt in deze gelijkenis het wetticisme afgewezen? Hoe het relativisme?
- Waar neig jij meer naar: naar wetticisme of relativisme? En wij als gemeente?
- Hoe zie je deze twee kanten ook in de zogenaamde gelijkenis van de verloren zoon (Lk 15: 11-32)



## 4) Deze gelijkenis en het avondmaal

Het avondmaal is in zekere zin een voorafbeelding van het bruilofsfeest dat komt.

Wat leren we uit deze gelijkenis voor ons uitnodigingsbeleid voor het avondmaal?

## 5) joden en heidenen

Zegt deze gelijkenis iets over de overgang van het evangelie voor Israël naar het evangelie voor alle volken? (Lees er ook het slot van het vorige hoofdstuk eens bij (21: 42-45).

Ook deze gelijkenis is wel in een antisemitisch kader geplaatst. Begrijp je hoe dat kan?

Waarom kan dit niet betekenen dat er voor het volk Israël geen plaats meer is in Jezus' Koninkrijk?

Soms wordt gesteld dat God naast het verbond met het volk Israël een nieuw en ander verbond heeft gesloten met de nieuwtestamentische gemeente. Wat leert deze gelijkenis daarover?