

## Serie: gelijkenissen van Jezus



## De lastpost en z'n vriend.

**over:**  
gebed

**tekst:**  
Lucas 11: 5-13

## Korte samenvatting van de preek

**Tekstgedeelte: Lucas 11: 1-13**

Bidden is niet makkelijk. Daarom dit keer

### Een gelijkenis die je leert bidden

#### 1) de aanleiding

Andere tijden vragen om andere gebeden. Daarom vragen de discipelen Jezus om hun bij de tijd te leren bidden. En met de komst van Jezus zijn er dan drie dingen die accent krijgen

a. je mag God Vader noemen; (vgl Joh 1:12 en 1 Joh 3:1). Die aanspraak is alleen mogelijk door Jezus.

b. Het Koninkrijk komt (vgl Mt 4:17; Mt 6:33) en dat maakt alles anders, daar moet je je in je gebed op richten.

c. Dat Koninkrijk komt in het verborgene. Dat benadrukt Jezus in gelijkenissen. En daardoor lijkt het soms alsof er niks verandert en bidden geen zin heeft

#### 2) hoe je moet bidden

Jezus gelijkenis laat zien: soms voel je je als bidder als iemand die midden in de nacht aanklopt terwijl iedereen al slaapt. Jezus boodschap is: blijf aankloppen, blijf bidden, gedraag je als een lastpost ook als het lijkt alsof God niet wil luisteren.

Jezus heeft zelf in gebed moeten worstelen (Psalm 22:1-3; Getsemane), maar dankzij Hem is God je Vader, en een klein kind mag onbeschaamd en vrijpostig zijn ten opzichte van zijn/haar vader.

#### 3) wat is het effect

Dit is een contrastgelijkenis: als die chagrijnige vriend al zal luisteren, hoeveel te meer zal God dan niet luisteren: bid, klop, vraag, en Hij zal reageren!

Maar soms lijkt het daar helemaal niet op. Dat ervaren we soms, dat zie je ook in de psalmen. Een paar opmerkingen daarbij:

a. hoe meer je je richt op Gods Koninkrijk (Mt 6,33) en bidt in Jezus Naam, hoe meer je zal merken dat God reageert. b. vertrouw je Vader ook al krijg je niet wat je vraagt; Hij weet beter. c. Wat Hij altijd wil geven: zijn Geest (vers 13); Het belangrijkste is dat Hij Zichzelf zo aan je geeft.

- Slot: Waar vindt je Jezus in deze gelijkenis? In de vrager (hij kent dat), in de gever (Hij verhoort), in de gave (Hij is het levende brood)

# Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 25 februari 2024)

[https://www.youtube.com/results?search\\_query=pax+christi+den+haag](https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag)  
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

## 1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

## 2) ervaringen uitwisselen

De gelijkenis valt in twee delen uiteen:

- vers 5-7: het gevoel van bidden zonder dat je weet of je verhoord wordt
- vers 8: de absolute zekerheid dat God naar je luistert

Maak een rondje waar ieder vertelt wat voor hem of haar bidden moeilijk maakt. Hoe ga je met die moeite om. Bespreek samen wat er naar voren gekomen is.

Maak nu een rondje waarin ieder vertelt van positieve gebedservaring: verhoring, ervaring dat Gods luistert. Bespreek ook nu wat naar voren gekomen is.

## 3) Bijbelstudie Lucas 18: 1-8

Lees eerst de gelijkenis van Lucas 11: 5-8 en dan die van Lucas 18:1-8.

Zoek samen naar de overeenkomsten tussen beide gelijkenissen. Welke elementen komen overeen? Zijn er ook verschillen in de boodschap van beide gelijkenissen?

## 4) Gesprekspunten

- Bespreek het volgende citaat van Jerram Barrs: 'Ik denk dat wij als gelovigen, als we eerlijk zijn, allemaal moeten toegeven dat we niet zulke geestelijke mensen zijn, dat we bidden niet makkelijk vinden, en dat ons gebedsleven niet zo geweldig is.'
- Bespreek de volgende stelling: wie geen persoonlijk gebedsleven heeft is geen christen.
- Welke tips kun je elkaar geven voor het persoonlijk gebedsleven?
- Als je in twee woorden je relatie met God zou moeten karakteriseren, welke woorden zouden dat dan zijn?
- Heeft het zin te bidden als God toch precies dat doet dat volgens zijn wil is?
- Iemand zei eens: als God een gemene grap met ons uit zou willen halen, zou hij al onze gebeden moeten verhoren. Is dat zo?
- Wat zou er in jouw leven veranderen als je niet meer zou bidden?
- God is je Vader in de hemel, wat betekent dit voor de verhoring van je gebed?