

Preek 3
Galaten 2: 15-21

Thema:
Hoe word je rechtvaardig?

Paulus brief aan de Galaten

over genade en de wet



Korte samenvatting van de preek

De vraag die Luther kwelde was: Hoe word ik rechtvaardig voor God? In zijn tijd een actuele vraag waar veel mensen mee worstelden. Dat is vandaag anders. Toch is dit waar Paulus over schrijft en is dit ook vandaag belangrijk.

Thema: Hoe word je rechtvaardig?

1) Dat is een belangrijke vraag voor iedereen

'Gerechtigd' (5x in de tekst) is een juridische term, en betekent dat je niet veroordeeld wordt, dat je geaccepteerd wordt.

Voor religieuze mensen is het een belangrijke vraag, want er komt een laatste oordeel. Dan moet je aan de standaard voldoen. Hoe: door je aan de wet te houden. Het gevolg is dat je je trots voelt als het jou lukt of angstig. De moderne mens gelooft niet in God en een laatste oordeel, maar er blijft een standaard waar je aan moet voldoen: wat vinden anderen van me? Kan ik in de spiegel kijken zonder me schuldig te voelen. Die ik het wel goed? En nog steeds zijn trots of angst de gevolgen.

2) Wat is het antwoord van het evangelie

Het unieke van het antwoord van het evangelie is dit: een christen is gerechtigd, niet om wat hij/zij zelf doet, maar vanwege wat Jezus gedaan heeft:

Zijn liefde (vrs 20b) De Zoon van God (in door en voor wie alles is geschapen) heeft mij (een zondaar) lief!. En hoe lief Hij mij heeft liet Hij zien door zich voor mij over te geven. Hij nam mijn plaats in. Met Hem stierf de oude mens die zichzelf probeerde te rechtvaardigen, en met Hem stond een nieuwe mens op, die rechtvaardig vrij kind van God is. (vrs 19-20) we zijn 'in Christus'. Dat is een geschonken rechtvaardigheid waaraan ik deel krijg door het geloof.

En het is één van tweeën: of we vallen terug in 'Ja, maar je moet toch ook....' (zo de dwaalleraren toen, en velen vandaag) of dit is 'de poort naar het paradijs' (Luther)

3) Als dat landt verandert je leven totaal

a. een nieuwe identiteit ; in Christus is niet meer bepalend wie je bent of wat je doet, maar wie Hij voor je is, en wat je in Hem voor God bent. Vandaar dat Augustinus na z'n bekering tegen een oude vlam zei: "Ja, ik zie dat jij het bent, maar ik ben het niet meer".

b. je bent geliefd! (vers 20b) Toen aan Karl Barth gevraagd werd zijn hele theologie in één zin samen te vatten, citeerde hij dit kinderliedje: Jezus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Op dat pepermuntje moet je je hele leven zuigen.

c. kracht om te veranderen

Maakt die ler de mensen zorgeloos en goddeloos? In tegendeel. Waar wij weinig verandering zien moeten we niet terug naar de wet (je moet), maar naar het evangelie. Als dat landt wil je vrij, uit dankbaarheid leven voor Hem, en daarvoor woont Hij in je met zijn Geest (vers 20b)

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 12 mei 2024)

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) Nog een keer door de tekst kruipen

Pak Galaten 2: 15-21 er nog eens bij. (Met name de verzen 17 en 18 zijn moeilijk, en ook op verschillende manieren vertaald). Lees het gedeelte eens in een paar vertalingen (bijvoorbeeld: Statenvertaling; NBV; Bijbel in Gewone Taal; zie www.debijbel.nl)

Loop nu vers voor vers langs:

- is duidelijk wat hier staat?
- Waar blijven de vragen zitten?
- Wat spreekt je duidelijk aan?

3) Bijbelstudie Johannes 15: 1-8

Deze gelijkenis is een beeld bij wat Paulus bedoeld als hij het heeft over 'in Christus zijn'.

Lees samen deze verzen. Neem nu enkele minuten waarin iedereen dit gedeelte nog eens leest vanuit volgende vragen:

- Wat zegt dit gedeelte over het doen van goede daden?
- Waar voel je je in dit gedeelte gecorrigeerd?
- Waar voel je dat je aangespoord wordt?
- Welk vers of gedeelte van een vers spreekt je het meest aan?

Bespreek daarna aan de hand van deze vragen het Bijbelgedeelte.

4) Besprekingsvragen

Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking.

- Welke aansporing is er nog om te gaan voor het goede als God je toch al "Christus' rechtvaardigheid toerekent krijgt alsof het je eigen gerechtigheid zou zijn." (vraag 25 H.Catechismus) ?
- Iemand zei eens: leven van genade betekent dat je je zowel van je slechte als van je goede daden moet bekeren. Begrijp je wat hij bedoelde?
- Want vind je van de volgende redenering:
Ja, Jezus is inderdaad voor je gestorven, en je bent gered uit genade, maar dan moet je wel laten zien dat je ook werkelijk veranderd bent!
- Om welke reden zou je kerkelijke eenheid op mogen zeggen, en om welke niet?
- Waarom deed de oudste zoon uit de gelijkenis van 'de verloren zoon' (Lucas 15: 11-32) goede werken? Wat voor effect had dat op z'n leven? Wat voor effect zou de ontvangst door de vader hebben op de 'werkluist' van de jongste zoon? Wat heeft dit te maken met ons tekstgedeelte? Vertaal dit nu eens naar je eigen leven.