

Prekenserie **Mozes de verlosser**



Preek 3

Tekst Exodus 3: 1-10

Gods vuur in de doornstruik

Korte samenvatting van de preek

In hoofdstuk 2 mislukt Mozes poging verandering te brengen. Eerst was nodig dat Gods vuur verscheen in de doornstruik.

1) dat vuur

God verschijnt in vuur (vaak: Gen 15, Sinaï, Pinksteren)

Daar zitten twee kanten aan:

- verterend: God is Heilig, ongrijpbaar, hoog verheven, adem benemend > schoenen van je voeten

- fascineren/verwarmend: God is nabij, liefde > Mozes, Mozes, ik ben gekomen

Christenen hebben vaak de neiging één van beide kanten te kiezen, maar dan raak je of de eerbied of de nabijheid kwijt.

Heb je God zo leren kennen? Als je te druk bent loop je er zo aan voorbij, en als je niet geleerd hebt je te verwonderen, zul je God niet gauw ontmoeten.

2) die doornstruik

Na z'n opleiding in Egypte, dacht Mozes op 40 jarige leeftijd klaar te zijn voor de bevrijding van zijn volk. Daarna volgde 49 jaar van 'neerleiding' in de woestijn van Midjan. Hij moest leren dat hij de bevrijding niet kon brengen; Zelf was hij slechts een doornstruik. Alleen als Gods vuur daarin brandt dan wordt het wat. (vgl 2 Kor 4:7). Dat heeft te maken met de kern van het evangelie: Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid.

Weet jij jezelf een doornstruik, dan kan God vuur in je branden.

3) niet verteerd

En het wonder is dat dat als Gods vuur in die struik brandt, die struik toch niet verteerd wordt.

Het is een wonder dat de heilige God de falende tegenstribbelende Mozes niet verteert. En bij de Sinaï kan niemand de berg aanraken zonder getroffen te worden, en is het een wonder dat God na het gouden kalf toch doorgaat. En de tabernakel kan er alleen zijn dankzij de offers en de afscheiding. Hoe kan het dat we niet worden verteerd door Gods nabijheid? Iets daarvan zie je in vers 2: De Engel van de HEER is in het vuur: de HEER zelf, maar in een gestalte die dichtbij kan komen. Zoals in het NT God in Jezus Christus dichtbij kwam.

Aan het kruis werd Hij verteerd zodat wij niet verteerd worden. Want aan het kruis zie je de twee kanten van God: zijn heilige toorn over zonde en zijn brandende liefde voor ons.

Als je dat gelooft kan God met het vuur van zijn Geest in jouw doornstruik komen, zodat er een werkelijke verandering komt en bijzondere dingen mogelijk worden

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 8 september 2024) https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag of <https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/>

1) reactie's op de preek

maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je?

2) twee kanten van God

Vuur heeft twee kanten: verwarmend, fascinerend én verterend, onbeheersbaar. In de preek wordt dat als beeld gebruikt voor de twee kanten van God.

- werk die twee kanten samen zo gedetailleerd mogelijk uit
- hoe zie je deze twee kanten ook in de tekst?
- hoe zie je die twee kanten ook in de Godsnaam (zie vers 14 en 15 en ook het lied 'Ik zal er zijn')?
- Op welke van beide kanten ligt het accent bij het beeld dat jij van God hebt?

3) de mens als een doornstruik

In de preek wordt de doornstruik die in brand stond gezien als een metafoor/ beeld van de mens.

- Wat spreekt je aan in dat beeld? Wat juist niet?
- leidt het tot een negatief zelfbeeld als je er de nadruk op legt dat de mens los van God 'een doornstruik in de woestijn' is?
- Bij Mozes was er zowel een opleiding (hij werd machtig in woord en daad aan het hof van Farao (Hnd 7,22)) als een neerleiding (Hij moest leren dat het op Gods manier en tijd moest, en dat het in Gods kracht moest gebeuren).

Wat is belangrijker bij wat wij van mensen vragen in de kerk de opleiding of de neerleiding? Waar zie je dat aan?

4) het wonder

In de preek wordt het wonder dat de struik niet verteerde betrokken op het wonder dat een heilige God ons in zijn toorn over de zonde niet weggevaagd heeft.

- ervaar jij het als een wonder dat je kind van God mag zijn?
- Is het belangrijk dat je dat als een wonder ervaart?

Mozes had God niet leren kennen als hij aan de struik voorbijgelopen was. Zou het kunnen dat wij brandende doornstruiken missen doordat we te druk zijn of er geen aandacht aan geven?

Wat zouden zulke brandende braamstruiken kunnen zijn?

5) Besprekingsvragen

- God spreekt tegen Mozes: "Ik ben de God van uw vader" (vers 6 vgl Ex 18:4) Wat zegt dat over de vader van Mozes? Wat leert dat jou?
- Lees 2 Kor 12: 10. Zie je iets in je eigen leven van Gods kracht die in zwakheid werkt?
- In 1979 verscheen 35 jaar na de vrijmaking in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een gedenkboek met de titel "Het vuur blijft branden". In 1982 verscheen in de Christelijk Gereformeerde kerken een gedenkboek bij het 90 jarig bestaan onder de titel "En toch niet verteerd". Welk verschil in spiritualiteit voel je tussen die twee titels? Welke titel spreekt je het meest aan?