

Klaagliederen 3

Thema:

Thuis in een
wereld vol
lijden

Thuis in Gods wereld



Jaarthema: Thuis

Korte samenvatting van de preek

Kun je in een wereld vol lijden de vraag 'Hoe gaat het?' ooit positief beantwoorden?

Thema: Thuis in een wereld vol lijden

Jeruzalem ligt in puin, mensen zijn omgekomen of weggevoerd, en de dichter beschrijft zijn lijden in aangrijpende beelden. God voelt voor hem niet als een herder die beschermt, maar als iemand die hem in het donker voert en zijn leven afbreekt. Tenslotte trekt hij de conclusie dat God onbereikbaar is en alle hoop verloren is.

De Bijbel schrikt daar niet voor terug. Ook in de Psalmen en bij Job klinkt rauwe wanhoop. Juist dat is eerlijke geloofstaal: niet doen alsof het meevalt, maar alles bij God brengen, ook woede en verwarring.

Tegelijk weigert de dichter God buiten zijn lijden te plaatsen. Dat roept moeilijke vragen op, maar als God er niets mee te maken heeft, blijft er uiteindelijk ook geen hoop meer over.

Midden in de wanhoop komt dan het keerpunt: "Dit breng ik terug naar mijn hart." De situatie verandert niet, maar de dichter richt zich bewust op wie God is. Hij herinnert zich Gods genade, ontferming en trouw. God heeft niet het laatste woord gesproken in Zijn oordeel. Daarom leert de dichter opnieuw hopen.

Kunnen wij ons thuis voelen/zeggen dat het goed gaat in deze wereld?

Niet als we alleen naar de situatie kijken; maar we kunnen ons er wel naar uitstrekken door
a. te beseffen dat God goed is (vrs 25-27) b. God als ons enige bezit (het enige wat houvast en zekerheid biedt) te zien. Zelfs als alles je ontvalt heb je dan Hem nog, en daarmee alles.

Maar is dat geen wensdenken. De dichter beseft dat het lijden van Jeruzalem Gods welverdiende straf is (vers 42), maar toch hoopt hij, want Gods barmhartigheid is groter

In Jezus Christus wordt dat pas echt duidelijk. Hij droeg onze verlatenheid en ons lijden aan het kruis. Daarom mogen christenen midden in een gebroken wereld blijven zeggen: "En toch geef ik de hoop niet op." Thuis zijn in Gods wereld betekent niet dat het leven altijd veilig of gelukkig voelt, maar wel dat God er altijd zal

Preekbespreking



Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is, dan kun je de preek op Youtube terug luisteren (preek 10 mei 2026)

1) intro

Maak een rondje waarbij iedereen even reageert op de vraag: "Hoe gaat het?"

2) reactie's op de preek

Noem allemaal iets uit Klaagliederen 3 of uit de preek daarover dat je geraakt heeft. Beantwoord daarbij de volgende vragen:

- * kun je aangeven waarom dat je geraakt heeft?
- * wat leer je daarvan? Leidt het ook tot verandering?
- * welke gebedspunten komen zo naar voren?

- Bespreek vervolgens samen wat er op deze manier naar voren gekomen is.

3) een klaaglied

Luister samen naar 'Klaaglied' van Sela <https://www.youtube.com/watch?v=i1UoTZqgKMA>

Wissel even jullie persoonlijke ervaringen met het zingen van een klaaglied uit: Zing je wel eens een klaaglied? Waarom wel of niet? Wat doet het je?

4) Stellingen

Iedereen scoort de onderstaande stellingen (++) helemaal mee eens; + mee eens; - mee oneens; -- helemaal mee oneens). Bespreek daarna de stellingen:

1. Hoop is geen gevoel, maar een keuze
2. Onze samenleving kan slecht omgaan met lijden omdat we gewend zijn aan controle
3. Het is makkelijker om God te vertrouwen wanneer het leven goed gaat.
4. Je merkt pas waar je werkelijk op vertrouwt wanneer je iets verliest.
5. Je mag God van alles en nog wat verwijten

5) Besprekingsvragen

- Waarom vinden christenen het soms moeilijk om eerlijk over wanhoop of boosheid richting God te spreken?
- Denk je dat er in de kerk genoeg ruimte is voor klacht en verdriet? Waarom wel/niet?
- In vers 21 zegt de dichter 'Dit bring ik terug naar mijn hart'.....
Wat kan jou in de weg zitten om jezelf heel nadrukkelijk te bepalen bij de werkelijk belangrijke dingen zoals Gods liefde en trouw?
- Mijn enige bezit is de Heer (vers 24). Kun jij het de dichter na zeggen? Zo niet, wat zit je in de weg?
- John Stott zei: In een wereld vol lijden kan ik alleen in God geloven vanwege het kruis. Snap je wat hij bedoelt? Ben je het met hem eens.

6) gebed

- Bij punt 2 zijn gebedspunten verzameld; Verdeel de punten en breng ze samen in gebed.

- De Psalmen leveren kant en klare gebeden aan. Bid samen (samen hardop lezen of één leest terwijl de rest met gesloten ogen meebidt) eens een Psalm. Bijvoorbeeld:

- * Psalm 130
- * Psalm 131
- * Psalm 138